

Kennismaken met de visie van Vitamine G

Vitamine G wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen (jong en oud!) de liefde van God de Vader ontdekken, waar ze groeien in toewijding aan Jezus Christus de Zoon en in woorden en daden leren uitdelen van wat God de Heilige Geest geeft en doet. Dit willen wij doen in afhankelijkheid van God en in gebed. Er wordt van niemand verwacht al iets te weten van geloof of God, er is ruimte op eigen tempo en met eigen overtuigingen (in relatie tot de visie van Vitamine G) te ontdekken wat christen-zijn voor hem of haar betekent. Onze visie geeft richting, maar is geen trechter.

Doelgroep

De doelgroep van Vitamine G bestaat uit een aantal groepen mensen: (1) mensen die op zoek zijn naar een persoonlijke manier van kerk-zijn en van het geloof beleven (2) mensen die de kerk en/of het geloof dreigen kwijt te raken omdat ze het niet meer in de kerk kunnen vinden of al buiten de kerk zijn geraakt (3) mensen die niet bekend zijn met de kerk of het christelijk geloof, maar bezig zijn met zingeving en zoeken naar een plek waar ze met hun vragen terecht kunnen.

We merken dat mensen voornamelijk betrokken raken bij Vitamine G via het netwerk van hen die al betrokken zijn, anderen komen op ons pad via informatie op de website, advertenties in de krant of door een activiteit. Wij verwelkomen een ieder hartelijk in onze geloofsgemeenschap; we staan bekend om onze gastvrijheid.

Verbinding met de context

Vitamine G heeft qua verbinding met de context de kenmerken van een netwerk. Dat wil zeggen dat we als geloofsgemeenschap niet één specifieke context hebben of kiezen, maar dat elke deelnemer een eigen context met zich 'meebrengt'. Het leven van een ieder is anders – qua wonen, werk, studie, gezinssamenstelling, leefsituatie, vrienden, familie, achtergrond et cetera – al zijn er ook voldoende onderlinge raakvlakken. Iemands achtergrond en de context waarbinnen hij of zij leeft, woont en werkt brengt eigen (geloofs)vragen met zich mee, die binnen Vitamine G aandacht krijgen. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen worden uitgenodigd te proeven van wie God is, en waar christenen worden toegerust geloof handen en voeten te geven in de context waarin zij zich bevinden.

Dit betekent ook het luisteren naar de context en daarvan willen leren. Vitamine G – of eigenlijk de ontmoeting met God en met elkaar – vormt een knooppunt binnen het netwerk. Het zijn van een netwerk betekent ook dat we niet allerlei activiteiten zelf opstarten, maar aanmoedigen en ondersteunen wat deelnemers aan Vitamine G zelf (al) doen. Waar mogelijk zoeken we ook aansluiting bij wat er al gebeurt binnen andere geloofsgemeenschappen en initiatieven.

Liefde ontvangen en groeien

We geloven dat de liefde van God de voedingsbodem is voor het tot bloei komen van het (geestelijk) leven van mensen. Deze groei kan er voor iedereen anders uitzien, maar is gericht op de toewijding aan Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om zoals Hij en met hem te leven. We hopen en verlangen ernaar dat

wie bij Vitamine G betrokken is, mee wil optrekken als leerling in het spoor van Jezus Christus en zijn Koninkrijk.

Uitdelen

We vinden het belangrijk te getuigen van de manier waarop God in ons leven werkt. Dit getuigen kan gebeuren in woorden en daden, en we hopen dat het zowel 'binnen' als 'buiten' de geloofsgemeenschap plaatsvindt. Belangrijk om te weten: we maken niet actief onderscheid tussen 'binnen' en 'buiten'. Het delen van het eigen geloof met anderen doen we graag op een open en uitnodigende manier. De liefde van de Vader maakt dat mensen anderen op het oog krijgen en die liefde willen delen. De Heilige Geest werkt in het leven van mensen en daar mogen we bij aansluiten.

Het in praktijk brengen van het geloof kán een sprong in het diepe betekenen, een kwestie van eerlijk onder ogen zien wat Jezus zegt en hier gehoor aan geven. We willen elkaar hier ook in helpen en bemoedigen. We delen niet alleen succesverhalen, maar ook onze vragen, twijfels en onzekerheden. We geven elkaar en anderen een eerlijk beeld van wat het volgen van Jezus Christus inhoudt.

Toerusten

Betrokkenen bij Vitamine G worden (georganiseerd en spelenderwijs) toegerust in het zich eigen maken van het geloof. Het is een wisselwerking tussen 'vraag' en 'aanbod': wat wij willen bieden wordt niet opgedrongen, maar soms kunnen mensen een voetje het zadel in of een duwtje in de rug wel gebruiken. We willen hierin gevoelig zijn voor wat de Heilige Geest op het hart geeft, en biddend bezig zijn met wat anderen nodig hebben en naar wie we mogen uitreiken.

Toerusting binnen Vitamine G richt zich op verschillende gebieden. Het kan zijn dat mensen hun kennis van het geloof en de Bijbel vergroten, rondom een bepaalde persoonlijke nood bij elkaar komen, het kan zijn dat ze leren Gods stem te verstaan, dat ze leren bidden, dat ze praktische hulp gaan verlenen, et cetera. We hopen en verlangen dat mensen zowel geestelijk als in praktische zin vervuld van de Heilige Geest hun leven gaan leven. We erkennen dat er gebrokenheid is, maar geloven ook dat Christus mensen (meer) heel maakt: in de relatie met God, in de relatie met anderen, in de relatie met zichzelf en in de relatie met de gehele schepping.

Meedoen

Het groeien en uitdelen kan eruit bestaan dat betrokkenen zich willen inzetten voor de groei van andere mensen, zowel 'binnen' als 'buiten' de "vloeibare" grens van de geloofsgemeenschap. Dat kan zich uiten in het oppakken van een taak of verantwoordelijkheid binnen Vitamine G. Het kan ook door het aandacht geven aan wie dat nodig heeft of het getuigen van Gods liefde buiten de direct betrokkenen van de geloofsgemeenschap. Ook is er ruimte iets nieuws op te starten, en iets uit te proberen. Een geloofsgemeenschap vorm je samen met anderen; mensen worden uitgenodigd zelf ook hun gaven en talenten in te zetten.

Tijdens de verschillende momenten waarop we samenkomen en in de activiteiten waar we elkaar ontmoeten wordt aangemoedigd zelf ook iets bij te dragen. Daarbij maakt het niet uit of je al langer meeloopt, of dat je net aan het verkennen bent wat het geloof voor je betekent. Ook niet of je een veelomvattende en zichtbare rol hebt, of ogenschijnlijk maar een heel kleine. Betrokkenen bij Vitamine G ervaren een open uitnodiging, een faciliterende houding vanuit het kernteam, geen druk. We hopen dat er steeds weer nieuwe steunpilaren zijn en komen: mensen aan wie we ons qua geloof en leven kunnen optrekken.

Kwaliteit

Of het nu gaat om diensten, gesprekskringen, cursussen, maaltijden, het kinder-, tiener- en jeugdwerk of andere activiteiten: ze zijn inhoudelijk sterk, uitdagend en inspirerend – en soms ook rustgevend. Niet alles wat gebeurt, is actie-gericht; het geloof heeft ook een genadige, heilzame, rustgevende kant; het woord ‘moeten’ willen we op geen enkele manier uitstralen. De activiteiten die we ondernemen, hebben altijd (ook) een praktische insteek en een eigentijdse vorm. Het is een principiële keuze dat we als Vitamine G gericht zijn op kwaliteit en diepgang, en niet gefocust willen zijn op kwantitatieve groei.

Gerichtheid op de bron, ruimte en openheid voor verschillen

De identiteit van Vitamine G wordt gekenmerkt door gerichtheid op dezelfde bron: Jezus Christus, en de toewijding aan hem, en ruimte en openheid om daar op verschillende manieren en met een eigen tempo omheen en naartoe te bewegen. Er zijn mogelijkheden voor wie alleen aan het geloof wil proeven, en er zijn mogelijkheden voor wie een volgende stap wil zetten. Over de bron waar leven te vinden is, zijn we helder. Naar de groei die dit geeft zijn we op zoek. En aan wie we dit kunnen uitdelen, daar zijn we benieuwd naar; we laten ons graag verrassen.

We zijn dankbaar dat Vitamine G bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en opvattingen. We geloven en ervaren dat deze verschillen door ontmoeting en gesprek leerzaam en inspirerend zijn. De diensten en activiteiten hebben een gevarieerde mix van elementen waarin mensen met verschillende achtergronden zich kunnen herkennen. Vitamine G wil een veilige plek zijn voor iedereen. We willen ons er actief van bewust blijven dat de kwetsbare mensen en achtergestelde groepen alles behalve achtergesteld zijn bij God. We willen aandacht hebben voor wie zich in de voor- én achterhoede van de samenleving bevinden.

We realiseren ons dat er verschillen kunnen zijn in levensstijl, geloofsstandpunten en ethische opvattingen en dat dit soms ook spanning kan geven. We willen dat de geloofsgemeenschap daar nooit door wordt verscheurd. In en mét onze verschillen willen we ontdekken wat het volgen van Jezus Christus voor ons betekent. We geloven dat de gerichtheid op Jezus Christus ruimte geeft om verschillend te zijn. Van hete hangijzers maken we geen slijtzwammen. We blijven met elkaar in gesprek, ook als het moeilijk is, en gaan op zoek naar de sleutels die God ons door Jezus Christus aanreikt voor dit gesprek.